



Ο Χαμπής το  
2007 σε ηλικία  
67 ετών

## Χαμπής Κιατίπης

### Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

**Ο Χαμπής (Μπάμπης) Κιατίπης** (ή εγγεγραμμένος στο μητρώο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως **Χαράλαμπος Αναστασίου Κιατίπης**), γεννήθηκε το 1940 στο χωριό **Κοντέα** της επαρχίας Αμμοχώστου της Κύπρου. (Η Κοντέα είναι από το 1974 ανάμεσα στα κατεχόμενα από τις Τουρκικές δυνάμεις κατοχής χωριά της Κύπρου).

Το 1951, η οικογένεια του μετοικεί στη Λευκωσία. Το 1952 τελειώνει το δημοτικό σχολείο και εγγράφεται στο **Ανώτερο Εμπορικό Λύκειο Λευκωσίας** (γνωστό ως Λύκειο Νεοκλέους), από το οποίο αποφοιτά το 1958. Το 1957-58 είναι μέλος της **Γραμματείας της ΠΕΟΜ** (Αριστερή Μαθητική Οργάνωση). Το 1959-60 είναι μέλος του μορφωτικού γραφείου της **ΕΔΟΝ** (Αριστερή Οργάνωση Νεολαίας) στη Λευκωσία. Το Γενάρη του 1959 γίνεται μέλος του **ΑΚΕΛ** (Αριστερό Πολιτικό Κόμμα).

Τον Οκτώβρη του 1960 αρχίζει η μεταναστευτική περίοδος στη ζωή του που διάρκεσε μέχρι το τέλος του 1978. Κατά την περίοδο αυτή έζησε, εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, σπούδασε και αυτομορφώθηκε σε πολλές και διαφορετικές χώρες. Αρχικά πήγε στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά στη Γαλλία και απ' εκεί ξανά στη Βρετανία. Απ' εκεί στην Νότιο Αφρική και μετά στην Ελλάδα. Το Δεκέμβρη του 1966 μεταβαίνει στη Τσεχοσλοβακία για σπουδές. Το 1967-1968 ήταν η χρονιά εκμάθησης της γλώσσας στο **Πανεπιστήμιο της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου**. Το 1968-69 παρακολουθεί μαθήματα στο τμήμα ψυχολογίας της φιλοσοφικής σχολής του **Πανεπιστημίου του Καρόλου**. Το 1969 εγκαταλείπει προσωρινά τις

σπουδές και τη Τσεχοσλοβακία λόγω οικονομικών και οικογενειακών υποχρεώσεων και πολιτικών αιτιών και επιστρέφει στην Κύπρο. Δεν κατάφερε όμως να επιστρέψει στις σπουδές του και αντ' αυτού, αφού εργαστεί για λίγο διάστημα στην Κύπρο, το 1971 μεταναστεύει για να εργαστεί στον Καναδά. Εργάζεται σε εστιατόρια στο Τορόντο για ένα χρόνο και μετά μεταβαίνει στη Γερμανία (Κολωνία) όπου εργάζεται ως εργάτης σε χημικό εργοστάσιο. Το 1973 επιστρέφει στον Καναδά και συγκεκριμένα στο Μόντρεαλ, όπου εγγράφεται σε κρατική σχολή για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Μετά την άφιξή του στο Μόντρεαλ εντάσσεται στις γραμμές του **Κομμουνιστικού Κόμματος του Κεμπέκ** (ΚΚΚ) και στις γραμμές του αντιδικτατορικού κινήματος των Ελλήνων στο Μόντρεαλ "**Μακρυγιάννης**".

Αμέσως μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', δραστηριοποιείται μαζί με τις ελληνικές αντιδικτατορικές δυνάμεις της ελληνικής παροικίας στο Μόντρεαλ πρωτοστατώντας στην οργάνωση εκδηλώσεων καταδίκης του πραξικοπήματος. Την επόμενη της τουρκικής εισβολής στη Κύπρο πρωτοστατεί στη δημιουργία της **Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο**, της οποίας εκλέγεται Γενικός Γραμματέας. Από τη θέση του αυτή εργάστηκε ανιδιοτελώς (αμισθί) ένα ολόκληρο χρόνο για την Επιτροπή Αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Από το 1975 μέχρι το τέλος του 1978 εργάζεται ως έμμισθος στο μηχανισμό του Κ. Κ. του Κεμπέκ, με κύριο καθήκον την οργάνωση και λειτουργία μεγάλου βιβλιοπωλείου (Nouvelles Frontières) στο Μόντρεαλ. Κατά την ίδια περίοδο είναι γραμματέας της κομματικής οργάνωσης των Ελλήνων στο Κεμπέκ «**Νίκος Μπελογιάννης**» και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Κομμουνιστικού Κόμματος του Κεμπέκ (συστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Καναδά).

Το Δεκέμβρη του 1978 επιστρέφει στην Κύπρο και εργάζεται ως συντάκτης στη μικρή επιχείρηση του πατέρα του ως μεσίτης φθαρτών και φρούτων στη **Δημοτική Αγορά Χονδρικής Πωλήσεως της Λευκωσία**. Το 1979 επανεντάσσεται στις γραμμές του ΑΚΕΛ.

Το 1991, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος στη Σοβιετική Ένωση, αποφασίζει να πωλήσει το μερίδιο που κατείχε στην επιχείρηση του και να αφοσιωθεί στην μελέτη των αιτιών που είχαν οδηγήσει στην κατάρρευση του «**Υπαρκτού Σοσιαλισμού**». Μελετά φιλοσοφία, κοσμολογία, φυσική, λίγη χημεία, βιολογία, παλαιοντολογία, παλαιο-ανθρωπολογία, αρχαιολογία και ιστορία. Κατά τις μελέτες του προσπαθεί να διαμορφώσει ορθολογικές αντιλήψεις σ' ό τι αφορά **τις φάσεις δημιουργίας, τις φάσεις εξέλιξης και τις φάσεις καταστροφής** των υλικών μορφών και συστημάτων των διαφόρων επιπέδων οργάνωσης της ύλης στο σύμπαν, στην γη και στην ανθρώπινη κοινωνία. Κατά το ίδιο διάστημα μαθαίνει επίσης τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διάφορα λογισμικά προγράμματα. Μεγάλο μέρος από το χρόνο του διαθέτει στη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα την ηλεκτρονικών υπολογιστών και ορισμένων λογισμικών προγραμμάτων. Παρακολουθεί αδιαλείπτως και τις εξελίξεις στην κυπριακή κοινωνία και όχι μόνο, ιδιαίτερα τις εξελίξεις όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυπριακή πολιτική ηγεσία για την εξεύρεση μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό Πρόβλημα.

Μετά από 8 χρόνια εντατικών μελετών, αρχίζει να παρουσιάζει το αποτέλεσμα των μελετών του στο συγγραφικό του έργο με το γενικό τίτλο «**Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ**». Ο Πρώτος Τόμος της "Ο.Κ.", που τιτλοφορείται «**ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ**» είχε κυκλοφορήσει το Δεκέμβρη του 1999 από τις Εκδόσεις Εξέλιξη στην Κύπρο. Ο Δεύτερος Τόμος, που τιτλοφορείται «**ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ**» κυκλοφόρησε πάλι από τις Εκδόσεις Εξέλιξη το Φθινόπωρο του 2000. Τα πιο πάνω βιβλία μαζί με τους υπόλοιπους οχτώ τόμους της σειράς "**Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση**" καθώς και βιβλία εκτός σειράς βρίσκονται στον Ιστότοπο Κιατίπη στην Τοποθεσία [Βιβλία Κιατίπη](#) και μπορείτε να τα κατεβάσετε και διαβάσετε δωρεάν. Βρίσκονται επίσης σε διάφορες άλλες ιστοσελίδες, όπως λ.χ. στο [Academia.edu](#)

Το 1998 δημιουργεί τον [Ιστότοπο Κιατίτη](#) με βασικό σκοπό να συμβάλει στην ορθολογική κατανόηση της αντικειμενικής πραγματικότητας, τόσο μέσω των βιβλίων και των άρθρων του, τα οποία ανάρτησε στον Ιστότοπό του και διαθέτει στους επισκέπτες του δωρεάν, όσο και με την φιλοξενία βιβλίων και άλλων κειμένων διαφόρων συγγραφέων.

Όλοι οι τόμοι της σειράς "Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση" βρίσκονται στην τοποθεσία Βιβλία Κιατίτη.

Το 2013 αρχίζει να γράφει το βιβλίο "**Για την Ανοικοδόμηση της Αταξικής Κοινωνίας**" - Για την Ειρηνική Κοινωνική Επανάσταση.

Κατά διαστήματα ο Χ. Κιατίτης αρθρογραφούσε σε κυπριακές εφημερίδες πάνω σε διάφορα τρέχοντα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα, που ενδιέφεραν κυρίως τους Κυπρίους. Ορισμένα απ' αυτά έχουν γενικότερο ενδιαφέρον. Βρίσκονται στον **Ιστότοπο Κιατίτη** στην τοποθεσία [Άρθρα Κιατίτη](#).

Μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003 στην Κύπρο πήρε μέρος σε πολλές **δικαιοδικές εκδηλώσεις** και μαζί με Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους συμπατριώτες του αγωνίστηκε για τη συμφιλίωση και την επαναπροσέγγιση των δύο κυπριακών κοινοτήτων και για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο κυπριακές κοινότητες όσον αφορά το Κυπριακό Πρόβλημα για την ανοικοδόμηση στην κοινή πατρίδα Κύπρο μιας Δικαιοδικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας.

Ο Χ. Κιατίτης έχει δύο παιδιά. Μια θυγατέρα και ένα γιο.

Η θυγατέρα του Κλώντια Κιατιπήσοβα (Claudia Kiatipisoná) γεννήθηκε το 1968 στην Πράγα. Μεγάλωσε και ζει μόνιμα στην Πράγα, Τσεχίας και είναι αυτοεργοδοτούμενη. Η μητέρα της είναι η πρώην σύζυγος του Χαμπή, Věra Kiatipisoná από την Πράγα. Η Κλώντια συζεί με τον

δημοσιογράφος και συγγραφέας Ivan Adamonić. Έχουν 3 παιδιά, δύο αγόρια και μια θυγατέρα.

Ο γιος του Ανδρέας Κιατίλης γεννήθηκε το 1983 στις Φιλιππίνες. Η μητέρα του είναι η σύζυγος του Χαμπή Ρεγκίνα (Νίνα) (Regina (Nena) Sayas), από τις Φιλιππίνες. Ο Ανδρέας είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Φρέντερικ Λευκωσίας και εργάζεται σε διαφημιστικό γραφείο ως γραφίστας. Η σύζυγος του Ρεγκίνα μετά από 23 χρόνια συνεχούς απολύθηκε το 2010 από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν για 22 συναπτά έτη και έκτοτε παραμένει άεργος.

Από το 1993 ο Χαμπής διαμένει μαζί με την οικογένεια του στον Δήμο Αγίου Δομετίου, στη Λευκωσία.

[Κάντε κλικ εδώ για μερικές φωτογραφίες από τη ζωή του Χαμπή.](#)