



**ΧΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ:**  
**Ο επόμενος**  
**Πρόεδρος**  
**θα βρει πολλές**  
**«βόμβες» στο**  
**Προεδρικό >>11**

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  
Κυριακή, 8 Απριλίου 2012, π. 1



# Ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να είναι ηγέτης

ΧΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Ο Αναστασιάδης ωρίμασε μέσα από την τριβή του με τα μεγάλα θέματα και μπορεί να πείσει

Του Γιώργου  
Καλλινίκου



**Ο** Χρίστος Στυλιανίδης είναι από τους πολιτικούς που μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τις πολιτικές του θέσεις, όμως, σχεδόν όλοι του αναγνωρίζουν ότι είναι πάντοτε σοβαρός. Στις όποιες δημόσιες τοποθετήσεις του αποφεύγει τους λαϊκισμούς και επικεντρώνεται στην επιχειρηματολογία με την οποία προσπαθεί να πείσει. Γι' αυτό όταν κλείσαμε ραντεβού για συνέντευξη, ευελπιστούσαμε ότι θα μπορούσαμε να παίρναμε σοβαρές απαντήσεις τόσο στα θέματα της προεδρολογίας όσο και σε εκείνα της οικονομίας που «καίνε» και στα οποία έχει ισχυρή άποψη. Δεν μας διέψευσε. Έδωσε με σοβαρότητα το στίγμα της υποψηφιότητας του προέδρου του κόμματός του. Ιδιαίτερης προσοχής, όμως, πρέπει να τύχουν οι επισημάνσεις και οι προειδοποιήσεις

**Είναι η ώρα για συλλογικότητα στις αποφάσεις και στους χειρισμούς, η ώρα της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και η ώρα για να γίνει το μοντέλο διακυβέρνησης**

του στα θέματα της οικονομίας.

**Η κούρσα των προεδρικών εκλογών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει προβάδισμα;** Πιστεύω ότι έχει πλεονέκτημα και αυτό βασίζεται σε ένα κυρίαρχο σημείο το οποίο αναδείχτηκε όχι μόνο χάριν της πολιτικής συγκυρίας αλλά και λόγω της παρούσας διακυβέρνησης. Απαιτείται ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας να διαθέτει ηγετικά χαρακτηριστικά. Η κοινωνία αντιλαμβάνεται πλέον ότι σε περιόδους κρίσης χρειάζεται ηγέτης που θα παίρνει αποφάσεις, θα αναλαμβάνει πολιτικό κόστος και θα διαθέτει ταυτόχρονα ένα διεθνές προφίλ.

**Τι πρέπει και τι μπορεί να αλλάξει εάν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας;** Θα ήταν λάθος να μιλώ εκ μέρους του, άλλωστε τα έχει ήδη οριοθετήσει ο ίδιος. Το κυριότερο που ανέδειξε ήταν η πεμπουσία μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στη συλλογικότητα. Γι' αυτό και προβλήθηκε η θέση για τον διαπραγματευτή στο Κυπριακό, η οποία έστρωσε και αν επικρίθηκε από κάποιους, εντούτοις αναδεικνύει την έννοια της συλλογικότητας. Όπως και η πρόταση για το Συμβούλιο Αρχηγών. Ένα άλλο πολύ σοβαρό στοιχείο που αφορά στην προσαρμογή σε νέα δεδομένα, είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της



ειδικής τεχνογνωσίας. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόταση του περί νέου μοντέλου κράτους. Δείχνει να έχει εξοικειωθεί και να έχει επιβιώσει σε αυτή την άποψη κατά τρόπο πολύ εποικοδομητικό.

**Για να μπορέσει όμως να εκλεγεί, πρέπει να πείσει τον ενδιάμεσο χώρο. Πώς θα το καταφέρει αυτό, δεδομένου ότι στο Κυπριακό υπήρχαν μεγάλες διαφορές με τα κόμματα αυτού του χώρου;** Αναγνωρίζω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα σοβαρό και σε μερικούς κύκλους ακόμη υπάρχει. Όμως, θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου, με το ότι ετοιμάζεται να καταθέσει ένα πολύ σύγχρονο, πρωτοποριακό και κοστολογημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, ότι έχει και ο ίδιος ωριμάσει και ακολουθεί πλέον μία φιλοσοφία μη αντιπαραθετική -στο παρελθόν είχε υποπέσει σε σφάλματα αχρείαστης αντιπαράθεσης- δείχνει ότι είναι ένας ηγέτης που ωρίμασε μέσα από την πολύχρονη τριβή του με τα μεγάλα θέματα στα οποία πρωταγωνίστησε και ο ίδιος και στη βάση αυτών μπορεί να είναι πειστικός.

**Ωστόσο, κουβαλά, όπως τον κατηγορούν, το «αμάρτημα» του 2004. Πώς το ξεπερνά αυτό;** Εκτιμώ ότι έχει ήδη ακουστεί ικανοποιητικά η πρόταση για τον διαπραγματευτή. Έχω, επίσης, την ισχυρή πεποίθηση πως στις διάφορες επαφές που γίνονται, πολ-

λοί αναγνωρίζουν ότι η έννοια της συλλογικότητας δεν είναι ένα εύκολο σύνθημα, αλλά πραγματική πολιτική θέση. Το κυριότερο όμως, το οποίο αντιλαμβάνονται σχεδόν όλοι, είναι ότι εδώ που έφθασε το Κυπριακό με τους ατυχείς χειρισμούς της σημερινής διακυβέρνησης, κανενός οι ώμοι δεν είναι τόσο ισχυροί ώστε να αναλάβει την ευθύνη να επι-

**Τα δεδομένα στην πολιτική αλλάζουν και όποιος δεν είναι έτοιμος να κάνει αναπροσαρμογές, τότε απλώς είναι δέσμιος πραγματικότητων που έχουν μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας**

χειρήσει οτιδήποτε που δεν θα έχει τουλάχιστον την ανοχή της πλειοψηφίας. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο στάδιο, σε μια διεθνή απομόνωση, που όλοι αντιλαμβάνονται πως είτε Αναστασιάδης λέγεται ο νέος πρόεδρος είτε κάτι άλλο, δεν έχει άλλη επιλογή από τη συλλογικότητα.

**Από το 1974 μέχρι σήμερα έχουν δοκιμαστεί διάφορες πολιτικές μέθοδοι, άλλες σκληρές και άλλες πιο ρεαλιστικές, αλλά καμία δεν μπόρεσε να πείσει την Τουρκία να συνεργαστεί για λύση. Μήπως έφθα-**

**σε η στιγμή για αλλαγή πορείας;** Ο πειρασμός που μου θέτετε είναι μεγάλος, αλλά επειδή δεν είναι θέμα προσωπικών απόψεων που να στηρίζονται σε καινούργιες γεωπολιτικές αναλύσεις, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτή τη στιγμή με τα όσα συμβαίνουν και στο εσωτερικό μέτωπο το οποίο είναι έτοιμο να εκραγεί, να είμαι ο πρώτος που θα ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Ό,τι και να πούμε σε αυτό τον τομέα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή, γι' αυτό καλύτερα να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στα άμεσα και στα επείγοντα, όπως είναι τα τόσο κρίσιμα οικονομικά ζητήματα του τόπου και εκείνο της κοινωνικής συνοχής.

**Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατηγορείται όμως για μεταλλάξεις...** Επιμένω ότι δεν υπάρχει μετάλλαξη με την έννοια που ισχυρίζεται η κυβερνώσα παράταξη. Η έννοια της πολιτικής αξιοπιστίας έχει νόημα εάν κάποιος είναι έτοιμος να τη διαφοροποιήσει ως πολιτική θέση προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Ο Νίκος Αναστασιάδης θεωρεί τα πολιτικά απολιθώματα και όσους λένε ότι δεν αναθεωρούν ποτέ απόψεις, ως επικίνδυνες πολιτικές νοοτροπίες. Τα δεδομένα στην πολιτική αλλάζουν και όποιος δεν είναι έτοιμος να κάνει αναπροσαρμογές, τότε απλώς είναι δέσμιος πραγματικότητων που έχουν μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.





«Εδώ που έφθασε το Κυπριακό με τους ατυχείς χειρισμούς της σημερινής διακυβέρνησης,

κανενός οι ώμοι δεν είναι τόσο ισχυροί ώστε να αναλάβει την ευθύνη να επιχειρήσει

οτιδήποτε που δεν θα έχει τουλάχιστον την ανοχή της πλειοψηφίας»



ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Κυριακή, 8 Απρίλιος 2012, π. 11





## Απαιτείται σοβαρό, στιβαρό και κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα

*Προφανώς στον ΔΗΣΥ εύχεστε να είναι Ξανά υποψήφιος ο Δημήτρης Χριστόφιας; (χαμογελά...)* Είναι αποκλειστικό θέμα του προέδρου της Δημοκρατίας. Ο χώρος του ΑΚΕΛ έχει δύο επιλογές ενόψει της κρίσιμης επόμενης πενταετίας και λόγω μιας αποτυχημένης πενταετίας. Είτε θα ακολουθήσει μια στρατηγική ήττας με στόχο να αξιοποιήσει μετεκλογικά έναν ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς είτε θα παραμείνει στην παραδοσιακή λογική πολιτικών συμμαχιών, αποδεχόμενο ουσιαστικά απόλυτη αποτυχία της διακυβέρνησής του.

**Θεωρείτε εφικτή μια συνεργασία με το ΔΗΚΟ ή με άλλα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου από τον πρώτο γύρο;** Δεν συμμετέχω στις διαβουλεύσεις με τις άλλες δυνάμεις, αλλά, ούτως ή άλλως, θεωρώ πρόωρο αυτή τη στιγμή να κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη.

**Ο κόσμος δεν θα ανεχτεί και πάλι δουλειές του ποδαριού μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής**

*Είτε στον πρώτο γύρο επιτευχθεί μια τέτοια συνεργασία είτε στο δεύτερο, η διαφορά θα έχει από τη συνεργασία που είχε το ΑΚΕΛ με τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου; (γελάει...)* Εάν έχει την ίδια κατάληξη, ζήτω που καήκαμε, θα είναι τραγικό.

*Έχει ουσία το ερώτημα...* Έχει όντως. Εάν δεν έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι η Κύπρος βρίσκεται για πρώτη φορά μπροστά σε κρισιμότητα διλήμματα στα θέματα οικονομίας και κοινωνίας, ότι η πολιτική βρίσκεται μια ανάσα από την πλήρη απαξίωση και θα επαναλάβουμε τα στερεότυπα και τα αποτυχημένα που ζήσαμε μέχρι σήμερα, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό που λέω είναι αρκετό και με αυτό υπονοώ τα πάντα. Πρέπει να γίνουν εξαντλητικές συζητήσεις με όποιους και αν θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να υπάρξει ένα σοβαρό, στιβαρό, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι, ταυτόχρονα, δεσμευτικό και ευέλικτο. Επαναλαμβάνω -και μπορεί να γίνω φορτικός αλλά είναι πολύ σημαντικό- ότι μπορεί να υπάρξει περισσότερη συλλογικότητα απ' ό,τι νομίζουμε, ειδικά εάν σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο που βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: Τη σημασία της ευρωπαϊκής συμμετοχής, την απόλυτη αναγνώριση του ρόλου της σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ότι στη νέα δεκαετία, χρειάζεται ένα νέο μοντέλο κράτους, στο οποίο η ανάπτυξη και η αλληλεγγύη θα συμπληρώνει η μια την άλλη.

**Εάν η συνεργασία επιτευχθεί πριν από τον πρώτο γύρο είναι αντιληπτό πώς μπορεί να γίνει κατορθωτό κάτι τέτοιο. Εάν όμως γίνει μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου πώς επιτυγχάνεται;** Εάν δοθεί εικόνα συναλλαγής, θεωρώ πως θα είναι αποκαρδιωτικό. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ όμως έχει στείλει το μήνυμα ότι δεν μπαίνει σε τέτοια λογική. Ο κόσμος δεν θα ανεχτεί και πάλι συναλλαγές που θα είναι δουλειές του ποδαριού μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής.





## Θα βρει πολλές «βόμβες» στο Προεδρικό όποιος εκλεγεί

>Ο επόμενος υπουργός Οικονομικών πρέπει να είναι ένας εξαιρετικός ακροβάτης σε τεντωμένο σχοινί

**Σε δήλωσή σας προ μερικών εβδομάδων στη Βουλή είχατε πει «αλίμονο στον υπουργό Οικονομικών της επόμενης πενταετίας». Γιατί;** Δυστυχώς και με τη φυγή του κ. Καζαμιά από το Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος κατά την άποψή μου ήταν πολύ επιτυχημένος, η παρούσα διακυβέρνηση θα μεταθέσει αν της το επιτρέψουν οι εξελίξεις, τις αποφάσεις στα μεγάλα διλήματα την επόμενη πενταετία. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στους ημικρατικούς οργανισμούς, υπάρχει η «ωρολογιακή βόμβα» που μπορεί να εκραγεί από στιγμή σε στιγμή, των Κυπριακών Αερογραμμών, η αναγκαία μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, το μεγάλο πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα και άλλα πολλά. Όλα αυτά μπορεί να μετατεθούν για διάφορους λόγους στην επόμενη πενταετία. Η επόμενη διακυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα βρει πολλές «βόμβες» στο Προεδρικό. Θα πρέπει να τις διαχειριστεί άμεσα. Προσωπικά δεν προβλέπω ότι η κρί-

ση στην Ευρωζώνη θα περάσει τόσο γρήγορα όσο προβλέπον άλλοι. Έχουν ήδη ληφθεί σκληρές αποφάσεις στα πλαίσια του Συμφώνου για το ευρώ, που θα πρέ-

πει να εφαρμοστούν την επόμενη πενταετία.

**Τι ακριβώς προβλέπεται από το Σύμφωνο για την Ευρώπη;** Πρόκειται για τη μεγάλη ανατροπή που θέλει ουσιαστικά ισορροπημένο προϋπολογισμό. Κάτι στο οποίο δεν έχει συνθησίσει η Κύπρος. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του διογκωμένου δημόσιου τομέα. Πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση; Είναι τα μεγάλα προβλήματα στο συνταξιοδοτικό. Με ποιο τρόπο θα το λύσουμε; Οποιαδήποτε πρόθεση για αύξηση της συνεισφοράς θα σημαίνει πλήρη καταστροφή της ανταγωνιστικότητας. Στο θέμα των υπηρεσιών που είναι ο βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης, με τραπεζικό τομέα που είναι λαβωμένος, η απαιτούμενη προσαρμογή με πόση βιαιότητα θα γίνει; Πόσο θα επηρεάσει την κοινωνική συνοχή; Σε όλο αυτό το πακέτο να υπολογισθεί και η μεγάλη πυριτιδαποθήκη που λέγεται ανεργία. Είναι ένα μείγμα που μόνο με εξαιρετικά ευφυή διαχείριση μπορεί να μην εκραγεί στα χέρια του όποιου προέ-

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012, π. 11





δρου. Ο επόμενος υπουργός Οικονομικών πρέπει να είναι ένας εξαιρετικός ακροβάτης σε τεταμένο σχοινί.

**Είναι δεσμευτικές οι πρόνοιες του Συμφώνου για το ευρώ;** Όχι μόνο είναι δεσμευτικές, αλλά επισύρουν και κυρώσεις όπως παραδέχτηκε προς τιμή του ο νέος υπουργός Οικονομικών στην πρώτη παρουσία του στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

**Οι αποφάσεις αυτές θα επηρεάσουν την καθημερινότητα και θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής των πολιτών;** Έχουμε δεσμευτεί ότι θα αλλάξουμε περίπου σε επίπεδο συνταγματικής κατοχύρωσης θέσεις που αφορούν το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα. Έχουν καταλάβει κάποιοι τι σημαίνει αυτό; Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορεί το Κράτος σε δύο χρόνια να ξοδεύει έστω και ένα σεντ περισσότερο από τα έσοδά του. Φανταστείτε να διατηρηθεί η σημερινή ύφεση που συγκριτικά με το 2007-08 σημαίνει μείωση των κρατικών εσόδων περίπου κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Στην πράξη σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα έσοδα του δημόσιου τομέα θα δαπανώνται μόνο για τους μισθούς του δημόσιου τομέα. Οι αλλαγές θα καθορίζουν ότι θα δίνεται στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων ένα συγκεκριμένο ποσό. Πώς θα δίδεται στα πλαίσια ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού; Τι περικοπές θα γίνουν;

## Τεράστιο σφάλμα ή αντικατάσταση του Ορφανίδη

**Σε όλο αυτό το εκρηκτικό πακέτο που περιγράφετε, υπάρχει και το θέμα του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Μπορεί να επιηρεάσει; Δεν θεωρώ ποτέ ότι κάποιος είναι αναντικατάστατος. Όμως, εάν επιβεβαιωθεί η αντικατάσταση ενός ανθρώπου όπως ο Αθανάσιος Ορφανίδης, με το κύρος που διαθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα είναι τεράστιο σφάλμα. Όπως χαρακτηριστικά μου είπε κάποιος πολύ σημαντικός άνθρωπος στον ευρωπαϊκό χώρο, «είναι καλά να τον έχετε στις δυσκολίες που έρχονται, διότι θα σας βοηθήσει πολύ σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών».**

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012, π. 11





## Θα προσφέρουμε ένα νέο μοντέλο...

**Ηχεί τρομακτικός ο τρόπος που το παρουσιάζετε και διερωτώμαι, ο Νίκος Αναστασιάδης τα γνωρίζει αυτά; Του έχετε εξηγήσει ότι εάν εκλεγεί θα παραλάβει καμένη γη, που θα συνεχίσει να καίγεται; Έχει πλήρη επίγνωση και σε όλες τις συνεδρίες του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που είναι παρών, αντιμετωπίζει με δέος το γεγονός, αλλά ταυτόχρονα το θεωρεί και πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί προς όφελος του τόπου. Γι' αυτό ακριβώς είναι η ώρα να αξιοποιηθεί η επιστημονική τεχνογνωσία και οι εξειδικευμένοι άνθρωποι.**

**Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης; Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης. Στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κυβερνητικού προγράμματος είμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους ειδικούς σε Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, αλλά και στο εσωτερικό. Εάν σας πω τώρα, αποσπασματικά, συγκεκριμένη στρατηγική θα ήταν αφελές και ανόητο. Πρέπει να βρεθούν οι τρόποι και οι συνθέσεις που θα δώσουν ένα νέο μοντέλο σ' αυτή τη χώρα. Και εμείς θα το βρούμε. Πρέπει όμως να είναι ρεαλιστικά όσα θα αποφασιστούν, φτάνουν τα μεγάλα λόγια.**



ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012, π. 11

